

Ik ben den Belyick het vaderland  
En kom hier om een bee  
rood zwart en geel dat is ons pand  
lyj doet toch neker mee  
ge weet we zijn nu 150 jaar  
ons vlag wordt bleek en rosen roer  
met haken en oogen nog rood vast  
En daer wordt mee gebast

In 80 opyelet de driekleur opyenet

Weg met dat loepken weg met die rood  
honderd vijftig jaar hebt ge er ons met bedod  
geen duitken meer heeft de belgische vlag  
begint maar te trecken dat rood daerof

Weg met dat vieren weg met die eeuw

Onne vlag is de blauwende leeuw

Het geel en het zwart is onne kleur

En trecht er maar vander

De stok van onne fiere vlag

Die zijn we al saeren hrijt

Hij is genomen in bestag door't lieve Frankerijh

Die drilt er mee ons song geslacht

Van't kantje in den oorloys graecht

als loon van onne franse kus

ken dikke judas kus

geviend met veel tam-tam

Dat stobje van Meryan (Weg met dat loepken)

ons vlag die heeft ne grote roem

De mered daer bekend

Het rood dat is oorloysgedae

Dawe zijn we aan gevend

Het geel dat is de tekenij  
 Omdat dat einde is nabij  
 Het nuant is onne soldaat  
 Die sterft er voor de staat  
 al is hij gebreueerd  
 Wordt toch gedecoreerd (Wij met dat lof te

Met Vlaamsche groeten van

Petleot Wil  
 Grooten Dries 10

1870 Rossem

elbeisse